



WIE ZIJN WIJ?

We zijn gek op lekker eten en gezelligheid! Een droom van ons is om met ons gezin een klein restaurantje te beginnen, waarbij we simpel, gezond en lekker eten kunnen serveren en daarnaast kunnen zorgen voor gezelligheid in de omgeving!

5 pijlers



Gezellig	Verbonden	Samen	Eerlijk	Duurzaam
<p>“Thuis bij Kappers” is een plaats voor mensen in en om Hoonhorst, jong en oud om de activiteiten vanuit het dorp te organiseren, te vieren en om samen te komen!</p>	<p>“Thuis bij Kappers” is de plaats waar rouw en trouw kan plaats vinden. Beide onder het genot van goede koffie, een lekkere borrel en een versnapering!</p>	<p>“Thuis bij Kappers” is een plaats waar we samen komen, maar wat we ook samen doen! Samen komen tot de bijzondere herinneringen van het dorp!</p>	<p>“Thuis bij Kappers” werkt alleen met eerlijke producten. Geen “rotzooi”, eerlijk maar simpel en oh zo lekker!</p>	<p>“Thuis bij Kappers” werkt samen met de Dorpscoöperatie om duurzaam te werken. Ook wordt zoveel mogelijk uit de naaste omgeving ingekocht!</p>